

# Poolse waardering voor dr Cornelis Wouters

door JAN D. REMPT

**SYDNEY, NSW** — Het Poolse weekblad "Tygodnik Polski", dat in Parijs verschijnt, heeft een uitvoerig artikel gepubliceerd over dr Cornelis Wouters, die het vorige jaar, na meer dan 24 jaar in Australië te hebben gewoond, waar hij onder meer als vertaler werkzaam was bij de Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, naar Nederland is teruggekeerd.

Het artikel, dat onder de titel "Pan Cornelis Wouters" werd gepubliceerd — vertaald: "Vriend van de Polen" — spruit voort uit de activiteiten, die dr Wouters ten toon heeft gespreid als vriend van de Polen zowel in Australië als Nederland.

Hij heeft in de stadsschouwburg van Heerlen het woord gevoerd ter gelegenheid van het gouden

feest van de Poolse bond. De schouwburg was tot de nok gevuld.

Dr Wouters' rede, die een samenvatting gaf van de geschiedenis van Polen, heeft zijn gehoor diep ontroerd, vooral toen hij een door hemzelf gemaakt gedicht declameerde, dat hij jaren geleden gebruikte in toespraken tot de Poolse bevolking kort voordat hij van Warszawa zou vertrekken:

## Verzet tegen plannen voor gewestindeling neemt gestadig toe

**DEN HAAG** — De plannen van de regering om Nederland in een groot aantal gewesten te verdelen waarbij vele gemeenten en provinciegrenzen komen te vervallen, stuiten op steeds meer verzet.

In een concept raadsbesluit adviseren Burgemeester en Wethouders van Wassenaar geen aansluiting te zoeken bij het nieuwe gewest Leiden, maar af te wachten waartoe de ontwikkelingen op het gebied van de gewestvorming zullen leiden.

De gedachten van het college gaan daarbij uit naar de vorming van een groot gewest Den Haag-Leiden.

In Friesland hebben alle politieke partijen, met uitzondering van de DS '70, zitting genomen in een actie comitee dat "georganiseerd verzet" wil plegen tegen de gewestvorming.

Het actie comitee staat onder voorzitterschap van A. Keuning, statenlid van de Partij van de Arbeid.

*Marysia, nu 'k dit land  
verlaat*

*(De trein staat zwaar  
en sidderend te stomen),  
Nu blijven al mijn dromen  
Gericht naar deze wond're  
groet:*

*Ik kus je hand, ik zwaai  
m'n hoed;*

*Je bloemen geuren teer  
en zoet,*

*Je weet niet hoeveel  
pijn dit doet.*

*De zon gaat onder, fel  
oranje,*

*Ma ysia, ik ben een  
vrindje van je,*

*En dat is goed.*

*— Uszanowanie! (Ik heb  
eerbied voor je.)*

De zaal daverde van het applaus van een duizendtal Polen en Nederlanders in de Heerlense stadsschouwburg.

Onder dr Wouters' gehoor bevonden zich onder anderen ook de ambassadeur van Polen in Nederland, consuls en burgemeesters van verschillende gemeenten.

Naar verluidt is de Poolse Bond in Nederland van plan dr Wouters uit te nodigen voor een reis naar Polen.