

the

# NETHERLANDS Society in Sydney



UNDER THE PATRONAGE OF THE ROYAL NETHERLANDS AMBASSADOR TO AUSTRALIA

Hon. Secretary,  
G.P.O. Box 4709, Sydney, 2001

5 Mei, 1971

A. Kool, Esq.,  
President Federation of Netherlands Society.  
G.P.O. Box 4709, SYDNEY. 2001

Geachte Heer Kool,

Als Voorzitter van de Nederlandse Vereeniging in Sydney breng ik in opdracht van het Bestuur het volgende onder Uw aandacht.

In het verleden, althans de laatste 4 jaren werd in opdracht van de leden van de Federatie de Nederlandse Vereeniging in Sydney verzocht een bal te organiseren voor de verjaardag van H.M. de Koningin. Wij hebben altijd aan dit verzoek voldaan en de organisatie werd in handen gegeven (op Uw verzoek) aan de Heer Beelaerts gezien de vele ondervinding hij al voor jaren op dat gebied heeft gehad. Onze vertegenwoordiger bij de Federatie, de Heer Hage, deelde ons mede dat gedurende de Heer Beelaerts bezoek in Holland de vergadering van de Federatie besloten had, dit jaar dit feest een ander meer populair karakter te geven en dat een Oranje feest gehouden zou worden op 1 Mei in de Town Hall van Sydney.

Het bestuur legde zich hier geheel bij neer maar ging zelfs verder want toen bleek dat de avond op 1 Mei door verzuim van een bestuurslid niet was geboekt zoals bedoeld boden wij aan alsnog te samen een dinerdantsant op de avond zelve te organiseren. Zelf bent U met de Heer Beelaerts nog bezig geweest om te trachten een daarvoor geschikte zaal in Double Bay n.l. Sebastiaans te boeken.

Een feest zoals geplanned door de Federatie waar leden hun eigen drank moeten meebrengen en waar men al of niet eten kan kopen, ligt onze leden over het algemeen niet en wij waren dan ook zoals U bekend van plan geweest een dinerdantsant voor de leden na de receptie bij de Consul-Generaal te organiseren.

Toen we echter vernamen dat het feest toch door zou gaan zoals bedoeld maar in de Lane Cove Town Hall op de dag van H.M. verjaardag zelve besloten wij geen verdere arrangementen voor die avond te maken omdat het niet in onze bedoeling lag om tegen onze eigen Federatie in welk opzicht dan ook te concurreren.



Tot onze grote verbasing verscheen echter in het blad van een der zuster vereenigingen n.l. Bankstown het volgende artikel:

" Het oranje-feest, een plaatsvervanger van het Oranje Bal. Geen kouwe drukte, geen poeha, maar een avond waar een ieder wel naar toe kan gaan. Deze avond, één keer per jaar, wordt gehouden op een centrale plaats voor Sydney en omstreken. Voor velen nog te ver, maar zou het niet leuk zijn als U op zo'n avond eens vrienden ontmoet die U ik weet niet hoe lang niet gezien heeft? Dan is de avond niet alleen gemaakt, maar nog vele avonden daarna. U moet niet vergeten, deze keer wordt het niet door Baron ??? georganiseerd, maar door Bolle Jan. En Lange Kees zal ook van de partij zijn. Misschien zie ik U op die dansavond voor alle Nederlanders in N.S.W. "

Ons inziens gaat de schrijver van dit artikel niet alleen alle perken van normaal fatsoen te buiten, doch tevens doet hij daarbij kennelijk gesteund door zijn club ernstig afbreuk aan een goede verstandhouding tussen de clubs onderling in Federatie verband.

Wij zullen het op prijs stellen dat de betreffende vereeniging door U schriftelijk op deze onjuiste manier van optreden wordt gewezen met het verzoek als club zich voortaan te onthouden van dergelijke voor één van onze oudste leden kwetsende laster campagnes.

Ik doe dit in opdracht van een motie met algemene stemmen aangenomen door ons bestuur na kennismaking van dit artikel en met de onthouding van de stem van het betrokken lid, de Heer Beelaerts.

Hoogachtend,