

# DECEMBER IN DE STAD



MET TEKST VAN MARRY GOEDHART-ALBERTS  
GEÏLLUSTREERD DOOR ANTON PIECK



## ANTON PIECK

Anton Pieck werd op 19 april 1895 in Den Helder geboren. Hij groeide op temidden van familieleden en vrienden. Hoogtepunt uit zijn kindertijd waren de uitstapjes naar een grote stad in de buurt, om te winkelen.

Opvallend in het werk van Anton Pieck is zijn zin voor details, terwijl vaak een kinderlijke blijdschap tot uiting komt. Een speelgoedwinkel in december, een feestelijke markt, het ziet er allemaal betoverend uit.

Anton Pieck brengt het verleden tot leven. Hij tekent graag gebouwen en tafereeltjes uit een tijd, toen zelfs hij nog niet was geboren. Hoewel zijn tekeningen heel nauwkeurig de alledaagse gebeurtenissen weergeven, zijn ze toch ook altijd enigszins sprookjesachtig-spannend.

Wat zou er in die kast zitten?

Spelen er om de volgende hoek van de straat ook kinderen?

Een stukje Nederland zoals het vroeger was. U toegestuurd uit Nederland door bemiddeling van de Nationale Aktie Familie Overzee.

Zeist, december 1982