

Aan **Ruben Rubens** (1917-1993) is postuum het Draainsigne Veteranen van het Veteraneninstituut toegekend. Ruben Rubens is zoon van de (joodse) Levi en Rebekka Rubens uit Den Bosch. Zijn ouders, een broertje en een zusje werden in Auschwitz omgebracht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zelf wist Ruben te ontluchten naar Zwitserland. Als militair keerde hij terug. Na de oorlog emigreerde hij naar Australië. De in Oss wonende Annemie van Selst werkt aan een boek over de familie.